



Har sparat min farfar Karl Fredrik Anderssons (1863-1944) bibel. Tror inte han läste så mycket i den. Bläddrade i den häromdagen. Låg ett brev sparat där väl gömd och behållen nånstans emellan de minst 800 sidorna.

Det var skrivet till min farmor Bertina Josefina Börjesdotter (1867 -1946) i Kläddegårde den 27/7 1880 och var skickat från Getabohult i Bollebygd. Då var min farmor 13 år och Carl Fredrik 17 år. Det inleds med "Älskade Fina". Jaha en kärlekshistoria. Bara tanken berörde mig. Även om jag aldrig träffade min farmor och farfar så kan man

ju knappast komma närmare dom än i ett kärleksbrev. Visst har jag gården i Klåddegärde som farfar byggde 1903 och levde i med farmor och de 7 barnen. Men ändå ett kärleksbrev mellan två så unga. Hade inte dom funnits så hade inte heller jag, min pappa, mina barn och barnbarn funnits. Så är det ju,

Man kan undra hur de två unga hade fått respons med varandra? Han skrev att när han hade varit uppe i Klåddegärde så hade han tyckt att folket var väldigt trevliga. Farmor och hennes familj bodde i det gamla torpet som kom till på 1700 talet. Han hade lovat Fina att komma och hälsa på ganska så snart igen så dom kunde språka mer. Men det fick han inte utan det skulle i såfall bli närmare jul då "jag har ledighet".

Men vad gjorde han i Getabohult i Bollebygd? Hans pappa Anders Gustav Petterson och bror Johan Gustav Andersson tillverkade skedar, slevar, klappträn. Farfar började redan i tidig ålder tillverka skovlar, skoffor, ok, vispar och maltskoffor till bryggerierna i Göteborg. Men jobbade dom hemifrån i Hestra Basagård? Ingen aning men dom hade fullt upp med att göra så det blev ingen tid för kärlek kanske? Oj då! Han skrev att han varit på midsommardans i Fristad. Det är mycket tankar och funderingar men det blev dom till slut iallafall. Det tog sin tid. Den 1 maj 1891 gifte sig farfar och farmor i torpet i Klåddegärde.

Så till brevet i bibeln igen. Förmodligen har farmor lagt i det där när farfar gick bort. Att minnas det som skrevs "Älskade Fina" ❤️❤️

*Brigitte Ranniger*